

Båltale 2019

FÆLLESSKAB OG KÆRLIGHED TIL SNOGEBÆK

Jeg står i en oase, midt i den bornholmske muld, solidt plantet, omgivet af fællesskab og for mig det skønneste sted på vor dejlige Ø – Snogebæk, fiskerlejet, naturen, kulturen og de mange turister og fastboende bornholmere der valfarter til Snogebæk. Et turist mekka, en kulturperle, omgivet af det idylliske fiskerleje med de særejede fiskerhuse, levende bymiljø med Balka Strand som skønhedens perle.

Men det er ikke kommet af sig selv, men af de mennesker, som i årtier har elsket Snogebæk. Det er kommet af fællesskabet og viljen til både at sikre og udvikle et enestående kulturområde, men også evnen til at udvikle Snogebæk.

Her behøver ingen føle sig ensomme. Vi har Danmarks mest aktive borgerforening, med daglige aktiviteter fra efterår til sommer. Vi har sommerarrangementer, kræmmermarked, krydret med havne fest. Vi har et levende forretningsliv og en Brugs i konstant positiv udvikling. Vi har et folkeligt idrætsliv gennem Poulsker Idrætsforening, der i disse år, sætter turbo på at få opført en ny idrætshal i Snogebæk. Jeg er sikker på det vil lykkes jer!

Selv om jeg og min kone Ulla er født og opvokset på Bornholm, var det som at blive suget i fællesskabet, da vi kom til Snogebæk for godt 2 år siden. Vores eneste bemærkninger til hinanden var: " hvorfor har vi ikke gjort det for længst". Og til jer der overvejer at bosætte jer i Snogebæk: " Det vil I aldrig fortryde. Mange unge børnefamilier er flyttet hertil, men der er stadig pladser i børnehaven.

Men hvorfor er vi samlet til midsummerfest

Det er ikke kun Johannes Døberen fødselsdag, der fejres. Det er også midsummeraften, der er den korteste nat på året. Bålet vi tænder fungerede oprindeligt som vågeblus. Det skulle varsle sommersolhvervet, hvor lyset vender og mørket igen er på vej.

Men Sankt Hans-bålet bliver også tændt for at holde de onde kræfter væk.

I Danmark brændte man mænd og kvinder på bålet frem til 1693, hvis de havde en anden mening end den af magthaverne og kirken udskrevne. Det vil i vore dage svarer til afstraffelse af meningsdannere.

Nej, vi vil, som det står i midsommervisen af Holger Drachmann "Vi elsker vort land og vi elsker fred her til lands".

Sankt Hans aften, er også en dag hvor man kan ønske.

Mit ønske til jer skal være:

At I slukker mobiltelefonen/elektronikken en stund. Går ud i haven. Ind i drivhuset. Ned i køkkenhaven og i hønsehuset. Hen i staudebedet, eller hen i læsehjørnet med en stak bøger. Gå over til naboen/genboen og dyrk noget ægte fællesskab. Dyrk fællesskabet med dine børn og børnebørn. Inviter mennesker du er enige og uenige med til the og kaffe. Tal sammen!

Vi mennesker har det godt, når der er rammer som fællesskab, tillid, venlighed, kærlighed. Vær gode ved hinanden og med heksen.

GOD SANKT HANS